



Nyhedsbrev
- oktober 2013 -
vendanges/høst -
Domaine de La Combe
Darroux.



Med smagen af lakrids, cola, chokolade og kaffemine "høstvitaminer".....begiver jeg mig ud på en – lang vinrejse :

"Ser små grønne blade der trods et usandsynligt langt forår endelig funkede sig vej, sikken fryd for øjet og for vinbonden. Måneder hvor meteo'en var meget skiftende ; sol og regn – altså en heftig tid i markerne. Endelig nogle varme sommermåneder, - hvor timerne i markerne ofte blev lange såvel på traktør som på gåben og armkræfter. Trods de solrige varme måneder forblev væksten og modningen af druerne sen - vi kunne begynde at fastsætte en høstdato, som vi endnu ikke havde været ude for...man snakkede om i slutningen af september, hvilket for mig lød umuligt ? I familien besluttede vi os for at tage sen sommerferie i 2. halvdel af august, hvor vi tilbragte 2 uger på solskinsøen Korsika - hvilket meget varmt kan anbefales. Hjemvendte, udhvilede, solbrune...og stadig 3 uger til høstens start...sikken vente tid, som vi jo ikke er vant til. Langt om længe begyndte druerne at få deres smukke mørke blå farve og søde kraftige smag.....og så satte høsten ind : 28/9-4/10. Med et plukkehold på de sædvanlige ca 30 mand ialt, fordelt på danske og franske kvinder og mænd....blev det trods et vejrlig, som hen i oktober godt kan begynde at ligne efterår med morgener der er våde og kolde, en rigtig god høstuge. Bliver mødt med sang af unge sønderjyske piger som synger 2 stemmigt i kor : "Marken er mejet og druen er høstet...." og mange andre utroligt smukke numre blev det til i ugen. Tænk hvilken fryd at høre så smukke sangstemmer også i marken, - er ganske sikker på at buskene var ret tilfredse og nynnede med.



En anden ung plukker fra Ebeltoft var/er "cykelgal" til stor begejstring og opmuntring for bla Jonas som jo fint kunne guide rundt på det højeste punkt i Beaujolais og rart at få lidt udfordring. Og her er jeg da også ganske sikker på at buskene ofte blev set næsten som en cykel....det er noget af en kamp og der skal vilje til, for at plukke druer. For ikke at tale om meget store mængder mad som indtages af holdet i ugensløb....det er ikke mange rester, der er tilbage fra mit stor indkøb, men det er vel tegn på at gastronomien er i orden. Der blev på knap 7 dage plukket ca 8 ha og kvaliteten og kvantum var i år begge på den højde som glæder glade vinbønder med fulde kar. Vi har stille og roligt gået og presset et kar om dagen og blev færdige i går. Det er en stor tilfredsstillelse endeligt at kunne "tage tiden" til dette omhyggelige, krævende og nøjsomme arbejde-mens plukkerne er på banen og der er 35 mennesker overalt, kan jeg godt fortælle jer, at der ikke er meget tid til at tænke på andet – så langsomt at kunne tage tiden til at dufte, føle og mærke at "den lange vinrejse" er lidt nærmere målet. Rejsen vil I kunne følge i månederne, der kommer og "stige på og nyde årgangen 2013 til foråret".

Rundt om mig ser jeg flokke af stære der samles for også at begynde deres rejse. Forinden nyder de også et godt måltid af de enkelte bær, der sidder tilbage på buskene og som efterhånden så småt er begyndt naturligt at gære lidt....” Stærens evne til at nedbryde alkohol er 14 gange så effektiv som hos mennesker. Det er en egenskab, der kommer især ungfugle til gavn, da frugter og bær er en vigtig del af deres føde. Og fordi frugter og bær, når de gærer, indeholder alkohol.”



- så jah - lad os sige at Julienas også er godt for hver en sangstemme !

Sjældent føler jeg, at der er sket så meget i mit liv på en måned. Ud over højdepunktet høsten er der her i familien også sket løbende forandringer : Jonas fyldte 18 midt i september og straks fik han kørekort og er myndig. Er startet sit uddannelses forløb i vinens verden med halv praktik og halv skole og har indtil denne uge været på praktikstedet, som han nyder. I går kørte han så til skolen som ligger i det sydlige Jura og jah....mere ved jeg ikke (jo han kom godt dertil) !

Louis slår sine folder på gymnasiet, hvor Jonas gik, så vi kender stedet og metoderne. Med lidt tid og tilpasning håber vi på, at Louis også vil nyde rejsen og ”sit nye liv”.



.....”Livet er at rejse”.....H.C. Andersen

- og hermed er det jo oplagt, og jeg opfordrer til at tage et kig på følgende link :
- <http://www.lonnirejser.dk/data/filer/Vin%202014.pdf>

Under høsten siger ”en af mine yndlings køkken medhjælpere” :

”Anne, du har da sådan efterhånden også fået dig en svingning på din skrift–den ligner fransk skrift”

.....men på pc er det jo godt, at vi alle kan læse hinanden !

På vores web kan I løbende læse og se nyheder fra Domænet : www.guignet.com

- som også indeholder en blog, hvor bl.a. nogle af mine opskrifter findes.
- og meget andet også på facebook.
- og bestillinger / leveringer på sædvanligvis.



Fortsat godt efterår-
Venlig hilsen
Anne & Pascal Guignet
Domaine de la Combe Darroux
69840 Juliéna
www.guignet.com

